

Beste schuimkoppen,

Vorige week troffen Henk en ik iemand die wel met ons wilde komen zingen. Gezellige man. leek ons wel wat.

Maar voor hem was er 1 probleem, als hij ons zo bezag was hij bang dat hij de hele avond liedjes als "Oude taaie " enz zou gaan zingen. Dat gaat natuurlijk niet. We hebben ogenblikkelijk Edo erbij gehaald die kon bevestigen dat als dat ooit het geval mocht worden hij niet langer aan het hoofd van zo'n koor zou willen staan. Wij zingen goede liedjes, het een nog mooier dan het ander. Wellicht krijgen we er een lid bij dus.

Maar we zijn natuurlijk wel een Zeemanskoor, maar zeelieden kunnen een grote varieteit van liederen zingen, ook schunnige, maar die laat ons koor links liggen. Toch wil ik graag over de maritieme achtergrond van ons koor zo nu en dan wat meer vertellen. Zo zouden walslurpen in ons midden kunnen denken dat met "Schuimkoppen" een heerlijk getapt biertje wordt bedoeld. Niets is minder waar. Dit slaat op het oude gezegde dat als de zeeman eenmaal aan land moet hij op de door hem bevaren zeeën alleen een "schuimend kielzog" achterlaat.

Voor wat zoute verhalen onder ons en vaak als aanvulling op ons liedjes is de nieuwe kolom op onze website "Zeemansverhalen" erg geschikt. Ik ben van plan hierop zo nu en dan wat te zetten (er staat van mij al het e.e.a. op) en ik hoop dat meerdere schuimkoppen dat ook willen doen. Er valt altijd wat te vertellen. De een heeft een reis gemaakt en was voorgoed genezen van die liefde voor de zee, de ander was erdoor gegrepen. Weer een ander zag een schip varen of ging zeilen. Allemaal dingen die vaak aangeduid worden dat je in de verte nog wel eens wat teer wilt ruiken of de zoute zeelucht.

Met zilte zeemansgroet,

Allard