

oza a/b (1)*A. Holzmann*

Varen zonder vrouw die thuis op je wacht,
is varen zonder licht in een stikdonkere nacht.
Al wie ter zeevaart wil gaan,
moet eerst gearmd voor de preekstoel staan.

Hebt ge een gezond verstand,
Bemin de zee, maar blijf aan land.

De zeemeeuw vliegt,
de walvis zwemt,
de bootsman vloekt,
de kok wast zijn hemd.
Zo is het geweest
en zo zal het blijven.
De zeeman arm,
en vals de wijven.

Life is a ship of beautiful dreams.
but, beware of the propeller.

Voorjaarsschoonmaak

Ik vond
een beetje achteraf
een uniform
compleet met gouden strepen

Ik dacht
aan vreemde landen,
havensteden
en schepen op verre zeeën
Ik zat glimlachend te mijmeren.
Vage beelden
uit een mooi verleden.